



Onzichtbaar

De Bijbel is al heel oud. Het begin van de Bijbel is al zo oud dat we niet meer terug in de tijd kunnen kijken wanneer dit precies is opgeschreven. Maar, we kunnen de zichtbare letters nog wel zien...

Opdracht:

Schrijven met onzichtbare inkt!

Doe een schort aan voordat je begint.

Doop dan het stokje of kwastje in de citroensap en schrijf daarmee op het papier!

Gebruik dan een föhn of een strijkijzer op de laagste stand om het papier te verwarmen. Het papier kan een beetje gaan roken maar de woorden zouden al snel zichtbaar moeten worden.

Om over na te denken:

Bij deze opdracht zijn de woorden die je schrijft eerst onzichtbaar en anderen begrijpen niet hoe daar iets geschreven kan staan! Maar door warmte te gebruiken worden de woorden wel zichtbaar.

Door de warmte van Jezus in ons hart kunnen wij ook de woorden lezen in de Bijbel en begrijpen we wat daar staat en wordt bedoelt...

